



D
O
E
S
B
U
R
G



Beste BV Doesburg badmintonners !

De aanmeldingen voor het jubileum-festijn zijn binnen en het heeft onze stoutste verwachtingen overtroffen! 50 aanmeldingen voor het ontbijt en het wordt ook een beetje inschikken bij het buffet: meer dan 100 hongerige magen en die blijven ook allemaal op het feest! En ook op het toernooi geen gebrek aan spelers: meer dan 50 inschrijvingen en ook de andere onderdelen zijn prima bezet! Kortom dat wordt allemaal reuze gezellig.

We beginnen zaterdag om 09.00 uur met het ontbijt in de kantine. Meld je bij de gastvrouwen Thea en Annie en niet al stiekem wat eten thuis want er is genoeg (veel wordt door de Doesburgse middenstand gesponsord!). Om 10.00 uur wordt de tafel afgeruimd.

Daarna beginnen om 10.30 uur het toernooi en de jubelgames. Meld je vanaf 10.00 uur aan de wedstrijdtafel in de zaal. Mocht je onverhoopt verhinderd zijn (teveel gegeten telt niet!), geblesseerd bijvoorbeeld, laat dat direct weten aan Rien (rien.vanittersum@online.nl) of 06-53711243) of als je het niet eerder weet, zaterdag aan de wedstrijdtafel. Vergeet je sportspullen en racket niet! Einde 16.00 uur.

Tijdens die dag is er in de zaal natuurlijk ook onze marathon. Moedig onze mensen aan maar loop svp niet door de banen.

Tijdens die dag worden er loten verkocht waarbij mooie prijzen te winnen zijn, wat dacht je bijvoorbeeld van een computer! De prijsuitreiking is aan het begin van de feestavond. Als je thuis mooie spullen hebt die je zelf niet gebruikt maar leuk zijn als prijs, laat het ons weten (Sivert Beertema 06-303920570). Mocht je er zelf niet bij zijn op het feest, geef je lootjes even aan iemand mee die kan checken of je wat gewonnen hebt. De lijst met gewonnen nummers zal ook op het labelbord in de zaal worden gehangen.

Er zal ook worden gecollecteerd voor Solibad. Zie daarvoor de speciale nieuwsbrief die je in je postvak krijgt. Geef gul, het is voor een goed doel!

Er zijn leden (echt waar!) die hebben gevraagd of ze ook iets mogen bijdragen in de kosten van de jubileumdag (ja dat kost wat...). Maar natuurlijk! Jullie kunnen je gulle giften storten op rekening van de BV Doesburg nr.538821094 onder vermelding van "donatie jubileum". Hartelijk dank!

Er is in de zaal ook een stand aanwezig waar je leuke badmintonspullen kunt kopen.

40

Jaar

J

U

B

I

L

E U

M



DOESBURG



Consumpties zijn uitsluitend te betalen met muntjes. Die kun je kopen voor €2,00 per stuk aan de bar. Als je € 4,00 betaalt voor deelname aan het buffet om 18.30 uur (of feest 20.00 uur) krijg je daar 2 munten voor en een beertje gestempeld op je arm als bewijs voor betaling. Jeugdleden krijgen de twee muntjes gratis. Jeugd-deelnemers aan toernooi/jubelgames die niet naar het buffet/feest komen krijgen ze overdag uitgereikt.

Tussen 16.00 en 18.30 uur is er een adem/douche/omkleed-pauze tijdens welke je natuurlijk ook onze mensen van de marathon kunt aanmoedigen want die zullen dat tegen die tijd heel hard nodig hebben!!

Om 18.30 uur begint het heerlijke buffet, verzorgd door restaurant "China" uit Doesburg. Het zal waarschijnlijk opgesteld staan in de nevenruimte beneden maar het wordt boven genuttigd in de kantine. Svp met je bordje dus naar boven waar een heleboel sta-tafels staan, anders wordt het beneden veel te druk! Voor het buffet dien je je aan te melden/betalen aan de tafel voor de buffetruijme bij Marit en Lucy (svp zoveel mogelijk gepast betalen!). Je krijgt dan van onze gastvrouwen ook twee consumptiemuntjes. Alleen met een beertje op je hand/arm mag je je bord gaan vullen! Elke consumptie (fris/bier/wijn etc.) aan de bar kost 1 muntje. 19.30 uur eindigt het buffet. Tot het feest begint (ca. 20.00 uur) kun je weer naar onze marathonhelden gaan kijken die met hun laatste uurtje bezig zijn (hopen we).

Ja en dan barst het feest pas echt los onder de muzikale leiding van onze DJ Frank Smeenk die er van uit gaat dat je je dansschoentjes aan hebt want stil zitten is er natuurlijk niet bij! En komt er iets van onze clubkleuren (rood/wit als je dat nog niet weet) terug in je aankleding/schoenen/het maakt niet uit waar!, dan is dat helemaal te gek, doen!

Het feest eindigt zo rond 0.30 uur.

De feestcommissie wenst jullie en heel fijn en te gek jubileum toe. Heb je nog vragen dan kun je terecht bij Sivert Beertema. Voor specifiek vragen over toernooi en jubel games bij Rien of Marion van de Wouw.

De feestcommissie : Angelique Bosch, Indra Strijbos, Rien van Ittersum, Peter Kuster, Sivert Beertema en Hans Meijster